

In maart vieren we de maand van de ouders.

Je weet wel, die mensen die hun kinderen zo goed en zo kwaad als ze kunnen proberen op te voeden. Tijd voor een standbeeld vind je niet?! Hoe gaan we deze mensen eren? We vroegen het ouders. Hieronder de resultaten van deze enquête. Wie weet kun je er als school iets mee?

- **Waar word jij blij van?**

Ouders worden vooral blij van gezelligheid en blije kinderen (samen genieten en lachen).

Maar ook van: Als we allemaal bij elkaar zijn 🍷 | samenzijn, respect | verwondering, positiviteit, enthousiasme en echtheid van mensen | Alcohol | voorstellingen | Leuke mensen ontmoeten, leuke muziek | complimenten | Blije families | Lekker borrelhapjes en dansen

- **Wat mag er zeker niet ontbreken op een feest voor ouders en kinderen?**

Muziek, eten en drinken scoren hoog.

Dansen en gek (en vrij) doen met zijn allen. Humor. Slingers. Ranja! www.grootapplaus.nl | Gezelligheid / lol / saamhorigheid | Aandacht | Leuke spellen | Genoeg vermaak en entertainment voor de kids :) voor dreumesen en peuters zonder omver gerend te worden (of te kunnen ontsnappen)

- **Wat is het ideale moment voor dit feest? Welke dag, tijd?**

Vrijdag is het meest ideale moment voor dit feest. Tijdstippen die ideaal zijn variëren van eind van de middag, tot 18.30-19.00 uur en vanaf 20.00 uur.

Wat is het ideale moment voor dit feest? Welke dag?

17 antwoorden



- **Welke activiteit zou je in deze feestmaand graag met je kind willen doen?**

Samen iets doen is een must. Hoog scoort samen bakken of koken.

En een veelheid aan ideeën: Pretpark/bioscoop/ speurtocht | Samen spelletjes spelen, creatief zijn. | Cupcakes eten 😊 | Sneeuwballengevecht | Zwemmen | Slingers maken, cake/taart versieren | Escaperoom, bioscoop, uit eten | Een wandeling | Samen koken of muziek maken | curling (iets actiefs) | Disco Lego bouwen | Samen iets maken, bakken of koken | Een dansworkshop | Leuke creatieve workshop / iets samen maken of bakken/koken | Samen een 'standbeeld' boetseren | Een team spel | Samen iets bakken, knutselen, doen wat je thuis niet kunt doen. Reuze overall aan en gooien met verf, springen in de modder, schuimbad of wat dan ook

- **Zijn er dingen die je echt wil weten over het onderwijs of de school waar je kind heen gaat?**

Ouders lijken behoefte te hebben om te weten hoe scholen 'echt' in elkaar zitten, wat ze vinden en waarom.

Waarom ze zoveel toetsen krijgen. Is er nog wel sprake van met veel plezier naar school gaan. De hoge prestatie druk | Het is niet echt iets wat we ECHT willen weten. Want het is toch altijd dezelfde spiraal | Ja, hoe zitten de scholen "echt" in elkaar buiten de mooie praatjes die gegeven worden | Of de leraren buiten het regulier lesgeven ook creativiteit stimuleren en wat hun visie op goed onderwijs is. | Als dat zo is, dan hebben we contact met school | Welke mogelijkheden voor differentiatie zijn er? | Hoe maken zij er elke dag een feestje van? | Naar mijn idee, krijgen we voldoende informatie | Ik ben heel benieuwd (oudste zoon wordt 4 in september) hoe ze omgaan met al die verschillen en dan vooral de kinderen die niet opvallen. En het inspelen op vaardigheden ipv kennis.

- **Waar zou je met andere ouders over willen proosten en praten?**

Ouders willen graag proosten en praten met elkaar over hun kinderen, het ouderschap, de zoektocht.

De (eigen)vaardigheden van onze kinderen. | Over oordelen van een ander. En communicatie veel beter kan. Proosten op gelijkheid en eerlijk en gezondheid. Samen voor mekaar zijn. En elkaar helpen waar nodig. Bijzondere, speciale momenten. Hoe omgaan met de puber perikelen. Applausje voor jezelf. Poeh, de struggles en de bloopers. Opvoed uitdagingen. Over de uitslag van de curling. Proosten op en praten over het leven met lieve kinderen. Het ouder zijn, dat iedereen trots mag zijn op hun eigen kind(eren). Over onze kinderen. Alledaagse dingen. Op het geluk en de zoektocht

- **Wanneer zou jij meedoen met/komen naar dit feest?**

Belangrijkste factor om te komen is wanneer hun kinderen het leuk of belangrijk vinden. Tevens is het van belang wie er nog meer gaan. Een leuk, laagdrempelig programma met gezellig mensen, blijde kinderen en leuke activiteiten.

Wanneer ik tijd/ zin en een niet te volle agenda heb. En als er een leuke band komt. Als er meerdere personen komen waar wij al een connectie mee hebben. Als mijn dochter er enthousiast over is. Als de kinderen zich er kunnen vermaken. Als mijn kinderen dat leuk of belangrijk vind dat ik kom. Ligt een beetje aan wie er nog meer gaan. Wanneer ik een leuk programma zie. Als het laagdrempelig en leuk is. Als er gezellige mensen komen en er leuke workshops of activiteiten worden georganiseerd. Als de kinderen dit leuk vinden/je iets samen kan doen. Wanneer er meer ouders gaan die ik ken. Als die past in mijn agenda altijd. Het zou mooi zijn als er een aanbod is voor ouders zoals interessante onderwerpen en er een feest is met de kids om samen te genieten.

- **Als jij de directeur was van school, hoe zou jij ouders betrekken?**

Meer culturele activiteiten. In ongedwongen sfeer de drempel tussen school en ouders verminderen.

Meer communicatie. Minder mededelingen. Iedereen is gelijk en gelijk behandelen.

Hele goede vraag. Een directeursfunctie is niet voor me weggelegd. Ik ben goed in andere dingen

Activiteit organiseren met kinderen en ouders

Persoonlijker benaderen en niet alles via Isy of soortgelijk programma communiceren

Ik zou ze vooral met rust laten, serieus

Ik zou ze actief opzoeken

Leuke ontmoetingen organiseren ipv standaard praatjes op ouderavonden

Er een feest van maken en leuke dingen organiseren.

Leren werkt volgens mij alleen als je het leuk (genoeg) vindt.

Feestje

Dat ligt eraan. Elke ouder heeft andere talenten...

Mee laten denken over leuke (educatieve) activiteiten op school en deze laten organiseren. Scheelt een hoop tijd ook voor de leerkrachten 😊 Workshops laten organiseren waar zij goed in zijn.

Regelmatig uitnodigen in school, samen met de kinderen. Eigen inbreng vanuit de kinderen/het vertellen is erg fijn!

Kijk maar basisschool De Horizon in Grashoek

Doen ze al goed

Transparantie en inbreng is het belangrijkste denk ik maar zoveel mensen zoveel meningen het blijft lastig.