

DE  
Tekentafel  
VAN



# DIT BOEK IS VAN:

---

schrijf hier je naam

schrijf hier je naam  
alsof je op een hobbelige weg rijdt met een  
lekker band

---

schrijf hier je naam met je andere hand

---

schrijf je naam alsof je de koning of koningin bent

---

-en zo priegelig mogelijk-



De 9 vliegen uit Vlieland waren zenuwachtig: ze mochten bij de koning van Culiland komen eten en vandaag was het zover.

Met trillende vleugels stonden ze voor het grote paleis. Daar ging de deur al open.

Hoe zal dat grote paleis er uit zien? Teken hem óm de poort.





“Ha”, riep de koning, “daar zijn jullie, kom binnen, ik heb een vliegend buffet voor jullie!”

De 9 vliegen keken hun ogen uit. In een enorme grote hal stond een grote gedekte tafel.

Nieuwsgierig vlogen ze erop af. Naast een paar vorken stonden voor iedere vlieg 2 glazen met water klaar. De vliegen hadden best dorst gekregen van de vliegreis, dus die 18 glazen met water bevielen wel.



18 glaasjes onder de kraan. En in de helft daarvan is een vlieg gekropen. Maak maar af!



Ze vlogen verder. Ze zagen een bordje met heerlijke honingdruppels, voor ieder 3, een heel bordje vol. Mmm, wat lekker, ze smulden net zolang tot al die druppels op waren, het waren er 27 in totaal.

Wat ziet de vlieg daar op dat bordje liggen?  
Enne.... vergeet 't bestek niet.....





Dit was prima, de 9 vliegen vlogen allemaal tegelijk naar het volgende bord. Ze wisten niet zo goed wat er op lag. Eerlijk gezegd hadden ze het nog nooit gezien, het was rond en plat met 4 bolletjes erop. Het rook een beetje raar....maar omdat ze de koning van Culiland niet wilden beledigen proefden ze het toch.

Ah jakkes, dit was wel héél vies. De vliegen wilden het net uitspugen toen de koning zei: "lekker hè, onze specialiteit van Culiland, een koekje met 4 bolletjes keverpoep, voor jullie allemaal een. Het was een werk hoor om 36 van die poepjes te verzamelen!"

Welke dikke kever legde deze poepjes?



=



De 9 vliegen wisten niet hoe snel ze verder moesten vliegen!  
Daar lag een stapel servetten. Iedere vlieg had wel 5  
servetten nodig om die vieze koekjes in uit te spugen.  
Gelukkig lagen er net 45 servetten en had de koning niets  
gezien!

Teken het bord met servet in spiegelbeeld.  
Oók 't getal! Wat krijg je dan?



hé, die hoort bij de volgende  
bladzijde !!!





“Kom verder, kom verder”, riep de koning. Hij stond al klaar met een groot mes en sneed van een groot stuk wat op vlees leek voor iedere vlieg 6 plakken af. De vliegen vertrouwden het niet zo. Moesten al die 54 plakken van wat-het-dan-ook-was opgegeten worden? “Als we ons omdraaien kunnen we altijd nog de servetten gebruiken”, dachten ze. Ze merkten ook dat de getallen van de servetten en de plakken omgedraaid waren! Gelukkig viel het mee, het smaakte zelfs een beetje zoet.



Wat snydt de koning voor lekkers? Teken de 6 plakken.





De koning was helemaal in zijn nopjes. Hij was zó blij met zijn gasten dat hij zich niet in kon houden en riep: "Kom gauw hier heen, dit moeten jullie ook nog proeven!"

De 9 vliegen vlogen naar hem toe, maar ze durfden niet zo goed te gaan zitten. Wat ze zagen leek veel te veel op de koekjes met de 36 keverpoepjes. Nu mag je een koning niets weigeren dus proefden ze van wat er op de tafel lag. Mmm, dat viel mee zeg, een pannenkoek met 63 krenten erop, voor iedere vlieg 7 krenten.

Dit omgedraaide getal was veel lekkerder!

voor elke vlieg een pannenkoek met 7 krenten. Mada madaf.



kijk terug naar je kever en draai 't getal om...

“Zo, dan nu onze laatste specialiteit”, zei de koning. Het zag er heerlijk uit en ondanks dat de vliegen niet wisten wat het was lieten ze zich er pardoos in vallen.

“Lekker hè”, zei de koning, “goudgele slakkenlijm, voor ieder van jullie 8 lepeltjes., 72 lepeltjes! Ik heb het speciaal vanmorgen voor jullie gevangen”

“Oeps, ik vond het omgekeerde getal, de 27 honingdruppels lekkerder”, dacht het kleinste vliegje.



De slak poept  
slakkenlijm. Hoe  
zal dat er uit zien?



=



en draai 't getal van de  
honingdruppels maar om!

De 9 vliegen wisten niet hoe snel ze uit de schaal moesten kruipen. Wat moesten ze nu doen, ze wilden de koning niet beledigen. Toen zagen ze de 18 glazen met water staan.

“Sire”, zeiden ze, “het zou fijn zijn als we na deze heerlijke maaltijd een frisse duik mogen nemen”

“Be my guest”, zei de koning. Met een flinke plons doken de 9 vliegen in de glazen water. Ze moesten ieder 9 keer duiken om het vieze goedje van zich af te krijgen, 81 plonsen, een heel gespetter! Gelukkig maar dat ook hier het omgekeerde getal hen kon helpen.

*Dat spettert héél hard! Teken met je blauwe kleurpotlood nog véél meer spetters.*



# Verzin je eigen recept voor de vliegen, met 10 x lekkers er in!

Weer helemaal fris namen de 9 vliegen afscheid van de koning. "Wacht ik heb nog een cadeautje voor jullie", zei de koning, "een receptenboekje met voor jullie alle 9 wel 10 recepten van onze specialiteiten, dat zijn er 90!" De 9 vliegen bedankten de koning en wisten niet hoe snel ze weg moesten vliegen!

