

DE
Tekentafel
VAN



DIT BOEK IS VAN:

schrijf hier je naam

schrijf hier je naam alsof je op een hobbelige weg rijdt met een lekke band

schrijf hier je naam met je andere hand

schrijf je naam alsof je de koning of koningin bent

-en zo priegelig mogelijk-

De zeven smileys met armen en benen waren een beetje aan het balen. Ze vonden zichzelf niet cool genoeg! Er moest toch iets aan te doen zijn om wat meer op te vallen? Samen namen ze het besluit om op zoek te gaan naar veranderingen.



*Geef alle smiley's armen, benen & 'n gezicht.
Let op: Ze kijken allemaal anders!*



=





Op weg naar de stad zagen ze een brillenwinkel. Natuurlijk, een zonnebril, dat werkt wel!
Alle zeven smileys zette een zonnebril op, wauw! Te gek! 7 keer 2 paar ogen keken elkaar achter donkere glazen aan. We hebben nu 14 donkere brillenglazen, goed!

Geef jou smiley een zo c ool mogelijke zonnebril.
Hoe ziet die van jou er uit?





Ze liepen verder. Het was druk op straat. Voor een druk kruispunt moesten ze wachten, er stonden wel 7 stoplichten. Toen ze alle lampen van de stoplichten geteld hadden kwamen ze uit op 21 lampen. Tjee, dachten ze, dat is genoeg voor een disco bij ons in huis!

Waar staan de 7 stoplichten op dit kruispunt?
... en ze staan natuurlijk niet allemaal tegelijk op rood.....





Bij de groentewinkel bleven ze even staan. Smileys met armen en benen vinden bananen het allerlekkerste om te eten, daar smullen ze van!
Met ieder een tros van 4 bananen liepen ze verder. Ze begonnen een beetje op te vallen met die 28 bananen.

Rare bananen! Wat kan jij allemaal van 'n banaan maken?



=





Al smikkelend liepen ze verder. Hun vingers afluikend bedachten ze dat het dragen van één glitterhandschoen best cool is. Zo gezegd, zo gedaan, alle zeven kochten ze één handschoen. Haha daar liepen ze met hun 35 glittervingers!

Leg je hand op 't papier & trek 'm om.
Maak hier een héle coole handschoen van!



Bij de Hema zagen de zeven smileys t  gekke jasjes in de etalage hangen met een hoge kraag en 6 knopen. Die zijn voor ons! Na een half uur kwamen ze weer naar buiten, het was een heel werk om al die 42 knopen dicht te maken , maar het was gelukt!



Wat kan jij van deze 6 knopen maken ?





Ze gingen gelijk maar even langs het café om wat te drinken, want ze hadden een reuze dorst gekregen. De zeven smileys bestelden ieder een glas limonade met 7 rietjes, want zo doen smileys dat als ze gaan drinken.
Gelukkig had de ober nog wel 49 rietjes.

7 Kronkelrietjes in een glas prikkellimonade. En allemaal hebben ze een andere kronkel. Teken de andere rietjes.



Verder gingen ze. Van al dat lopen kregen ze pijn aan hun voeten.
Natuurlijk, sneakers, die horen er ook bij! En het liefst met 8 gaatjes!
In de schoenenwinkel was het een gedoe van jewelste om de veters door
al die gaatjes te krijgen, maar uiteindelijk waren 56 gaatjes voorzien
van een veter.



Geef de smiley
maar sneakers!
Natuurlijk met 8 gaatjes
& coole veters.





Bij Macdonalds konden de zeven smileys het niet laten om even naar binnen te gaan en hun ronde buikjes te vullen met kipnuggets, hun lievelingsvoedsel. 9 stuks in een portie...hmmm, een dienblad vol met 63 kipnuggets, smullen maar!

9 kipnuggets voor alle smiley's.
Maak ze af!





Achteroverleunend op hun stoel keken de zeven smileys elkaar eens aan: Zonnebril, glitterhandschoen, jasje, sneakers....ze vonden elkaar maar wàt cool !

Ze klaptten tevreden in hun handen, ieder 10 keer. En geloof me, 7 keer 10 klappen, 70 klappen, maken best veel lawaai. Maar dat was nou juist heel cool!

Waar klappen de smiley's 10 x voor ?

